

Dit Infobulletin is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg (VPR) en de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie.

Groene Kruisstraat 2a/b  
3201 CA Spijkenisse

T (0181) 698 889  
E [zorg@hospicedewaterlelie.nl](mailto:zorg@hospicedewaterlelie.nl)  
W [www.hospicedewaterlelie.nl](http://www.hospicedewaterlelie.nl)

## Hospice de Waterlelie: Zorg en aandacht in de laatste levensfase

Het gewoonste,  
een schotel aandacht,  
een boog van tederheid.

Het gewoonste,  
wat schaduw, wat zon,  
een schouder, een hand.

Mensen,  
zeer dringend,  
mensen gevraagd.

**Hans Bouma**

### Inhoud

- Viering start bouw nieuwe hospice
- Voortgang nieuwbouw
- Debby Hoffmann enthousiast over nieuwbouw
- Ik mis je
- Troost
- Kleine vriendelijkheden
- Roparun loopt voor inrichting van nieuwe familiekamer!
- Breien en haken voor goede doel
- Popkoor Singing Beat zingt voor de Waterlelie
- Twee van onze vrijwilligers in de pers!
- Mooie donatie van Stichting Werkgroep Noord op Internationale Vrouwendag
- Benefiet concert groot succes
- Dartmarathon
- Opheffing Stichting Estafette Spijkenisse
- Schenking vrijwilliger Sven Signe den Hartogh
- Beter niet
- Meer informatie
- De bouw van ons nieuwe hospice is nu echt begonnen
- Vriend worden
- Colofon

**Veel leesplezier!**

## Viering start bouw nieuwe hospice

Het huidige hospice de Waterlelie heeft plaats voor vijf bewoners in de laatste fase van hun leven. De laatste jaren is de behoefte aan palliatieve bedden enorm toegenomen en was er de wens tot uitbreiding van het huidige hospice. Op de bestaande plek aan de Groene Kruisstraat is uitbreiding helaas niet mogelijk, maar samen met projectontwikkelaar Herkon is er aan het Noordeinde een goede plek gevonden.

Op 11 januari 2024 was het zover! Na jaren van zoeken naar een juiste locatie werd het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw pand voor hospice de Waterlelie. Op deze feestelijke middag zijn we met alle bestuursleden, vrijwilligers, medewerkers van Careyn en de betrokken projectontwikkelaar Herkon en bouwer Lagendijk & Stout bij elkaar gekomen in theater de Stoep recht tegenover de bouwplaats van het nieuwe hospice. Ook burgemeester van Oosten, verschillende wethouders en enkele sponsors waren aanwezig om de feestelijke start van de bouw mee te maken.

Na mooie woorden van de burgemeester, verschillende bestuursleden en een afgevaardigde van de firma Lagendijk & Stout werd uiteindelijk door burgemeester Foort van Oosten en José Gores, oudvoorzitter van de Stichting Hospice VPR het startsein gegeven. Een druk op de rode knop en mooie slierten confetti luidden het begin van de nieuwbouw in!

Met de voorzitters van de beide besturen die de Waterlelie rijk is, werd er getoost op de toekomst. Een optreden van het vrijwilligerskoor "de Waterlelie" o.l.v. Lauwrens van der Leer rondde het officiële gedeelte af. Daarna was er onder het genot van een drankje nog gelegenheid om even na te praten.



In het nieuw te bouwen pand is plaats voor acht bewoners, zodat er meer families begeleid kunnen worden bij het afscheid nemen van hun dierbaren. Ondanks de uitbreiding willen we beslist een kleinschalig huis blijven met een fijne warme uitstraling. We kijken heel erg uit naar ons mooie nieuwe pand en hopen dit begin 2025 te kunnen betrekken.

### Teuni Wijma

*Bestuurslid Stichting Hospice VPR*



### Voortgang nieuwbouw

Na een mooi feest bij de start van de bouw op 11 januari, zijn de bouwactiviteiten nu echt begonnen. Op dit moment verloopt de bouw volgens schema en zal het nieuwe hospice aan het einde van het jaar worden opgeleverd. Daarna kan worden gestart met de inrichting van het pand. Tijdens het benefietconcert van Ger Vos is al een flinke start gemaakt met een fantastische donatie van 20.000 euro. De komende weken gaan er ook nog diverse donatie-activiteiten plaatsvinden, zoals u kunt lezen in dit infobulletin. Medio juni zal de viering van het hoogste punt ook de nodige aandacht krijgen, dus houdt de mediaberichten en onze website in de gaten!

### Anja Bollee

*Coördinator de Waterlelie*



## Debby Hoffmann enthousiast over nieuwbouw

Mijn naam is Debby Hoffmann en ik ben sinds 2020 vrijwilligster bij hospice de Waterlelie. Dit doe ik naast mijn baan als Gaming Analist bij Holland Casino. Dit vind ik zelf door de tegenstelling een hele mooie balans. Helaas moest ik er een jaar uit i.v.m. mantelzorgtaken, maar ik ben nu heel blij dat ik weer terug ben.

Ook kijk ik enorm uit naar ons nieuwe hospice. Toen ik hoorde dat er een nieuw hospice gebouwd zou gaan worden, kreeg ik gelijk het idee om hier mijn steentje aan bij te dragen. Dát ik het wilde stond vast maar het idee hoe, was er nog niet direct. Mijn zwager Ger Vos geeft ieder jaar in het Nieuwe Luxor theater een concert, de Feeling Good Tour en hierbij nodigt hij 600 mensen van de gouden generatie (zoals hij het noemt) uit om dit geheel kosteloos en verzorgd bij te wonen. Dit was afgelopen jaar de 12e editie en zoals alle voorgaande jaren uitverkocht. Dit jaar is het concert weer op 25 november. Zo kwam ik op het idee om Ger te vragen om mij te helpen. Hij aarzelde geen moment en zei direct JA!

Ik vond de aanloop en de organisatie van het concert een enorm spannende, maar zeer leerzame tijd. Gelukkig werd ik heel goed geholpen door Annemieke Zoetmulder, de personal assistant van Ger. Dat er zoveel bij het organiseren van een concert komt kijken, had ik nooit gedacht. Bij ieder kaartje dat ik verkocht zag worden dacht ik "Mooi, weer een stukje inrichting erbij".



Iedere dag vergeleek ik de plattegrond van de Stoep met de dag ervoor en telde ik de stoelen die erbij waren gekomen. Gelukkig ging dit heel goed en hebben wij een heel mooi bedrag opgehaald van 20.000 euro.

Het was een avond die ik nooit zal vergeten en wat ben ik tróts op dit bedrag dat wij met zijn allen hebben opgehaald. En trots ben ik ook als ik mensen vertel dat ik vrijwilligster ben (mag zijn) bij de Waterlelie.

**Debby Hoffmann**



## Gedicht

### Ik mis je

Kon ik nog maar even bij je zijn, gewoon zomaar heel even, even met je praten, over de alledaagse dingen van het leven.

Kon ik nog maar even bij je langs gaan, of je even bellen, al was het maar vijf minuten, om even over mijn werk te vertellen.

Kon ik nog maar even een berichtje sturen, zomaar een of twee: 'Ik ga even wandelen ga je anders gezellig mee?'

Kon je nog maar even bij me komen, al was het maar heel even. Dan kon ik mijn verhaal even doen en jij kon me dan bevestiging geven.

Kon ik je maar even spreken, eventjes naar je toe. Kon je nog maar tegen me zeggen, dat ik het heus allemaal wel goed doe.

Dat is wat ik het meeste mis, die alledaagse dingen. Praten over van alles en nog wat, het zijn nu slechts herinneringen.

Als ik weleens onzeker was, dan pepte jij me op. Dan gaf je me bevestiging en zei je: 'Meid, kom op!' Tranen weg en nu weer door, dat is wat je altijd zei. En ook al ben je er niet meer, toch leef je voort in mij. Want ik hoor het je nog zeggen, dat was ook jouw gebed. En dat houdt me op de been en zorgt ervoor dat ik doorzet.

Esther Terlouw

## Troost

Doe je ogen dicht, hou m'n handen vast,  
dan wachten we op een nieuwe dag.  
Kwel jezelf niet zo, wees lief.  
Hier zijn geen woorden voor,  
dus we zeggen niets.  
Ontspan je gezicht, hou je niet zo groot,  
laat het zakken, leg het rustig naast je in m'n schoot.  
Haal het uit de plooi, geeft niets.  
Hier zijn geen wolven meer, hier hoef je niets.

(uit: Troostliedje van Maaike Ouboter)

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood hebben wij mensen behoefte aan troost. Om troost te geven en troost te krijgen. Een baby die maar blijft huilen tillen we uit bed, houden we dicht tegen ons aan, wiegen we in onze armen, zingen zelfbedachte liedjes en hopen dat het helpt. Een peuter die valt kan je nog troosten met een pleister en een kusje op de zere knie, maar bij het opgroeien wordt het troosten steeds meer laten en steeds minder doen.

Luisteren, er zijn, zo nodig vasthouden en aanraken daar gaat het om. Dirk de Wachter, een Belgische psychiater, schrijft in zijn mooie boek *Vertrouwingen* wat hem getroost heeft, toen hijzelf opeens ernstig ziek bleek te zijn. Je liefsten die in de buurt zijn, een dokter die goed is, maar ook menselijk, die rustig bij je komt zitten om te vragen hoe het nu echt met je gaat. Het gevoel dat je gezien wordt ook in je ellende, vriendelijkheid van de mensen die voor je zorgen, liefdevol aangeraakt worden, mensen die zacht wat tegen je zeggen, waardoor je je mens blijft voelen en niet alleen maar een zieke. Als er iets troost zijn het vaak kleine goede dingen, een mens die er voor je is, die iets kleins, iets onschuldigs voor je doet, een glimlach, een hand, een schouderklopje, kortom net iets meer dan het gewone: vriendelijkheid.

Het lijkt zo simpel maar niets is moeilijker dan dat. We willen zo graag iets doen, het verdriet wegpoetsen en weer doorgaan. Maar niets is minder

waar, blijf uit de buurt van opbeurende opmerkingen en goedbedoelde raadgevingen.

Een joodse wijsheid zegt dat je twee dingen niet mag doen als iemand rouwt: niet weggaan en niet spreken. Blijf erbij en zwijg, of zeg maar liever: ik weet het ook niet, dan dat je valse troost biedt. Laat het verdriet, hoe groot of klein ook, toe en luister, luister, luister naar iemands verhaal en gevoelens. Blijf. Je moet het niet zeggen, je moet er zijn. Niet zeggen; je kan me altijd bellen, maar gewoon er zijn met een cake of een pan soep, of iemand meenemen voor een wandeling. Doe iets concreets en doe het met aandacht. Vraag gewoon aan iemand wat je zou kunnen doen of waar iemand zin in heeft. Naar zee, naar de film of gewoon samen thuis zitten, doen! Luisteren naar muziek, een mooi gedicht lezen of verrast worden door de schoonheid van de natuur. In zoveel is troost te vinden.

En volhouden. Verdriet heeft de neiging om ook al lijkt het al een tijdje over, opeens weer de kop op te steken door een gebeurtenis, door muziek of door een geur die je aan iets of iemand herinnert. Geduldig zijn dus en weer: blijven en luisteren. Houd elkaar vast en je zal zien, zo komen de meeste mensen weer uit hun misère, vinden ze weer nieuwe kracht om het leven opnieuw aan te gaan. Al blijven er ook altijd mensen die ontroostbaar zijn, hun verdriet kan zo verschrikkelijk zijn, dat ze losgeslagen zijn van alles en niemand toelaten, woorden zijn dan helemaal niet te vinden. Voorzichtig: Hoe is het met je? Gaat het wel een beetje? Een mens die laat blijken dat hij zijn medemens niet vergeet.

In ons hospice zullen we dat ook meemaken: sommige bewoners voelen zich al getroost door een aardig woord, gebaar of zachte aanraking. Anderen kunnen zo gekwetst zijn door het leven dat ze onbenaderbaar zijn voor onze goede bedoelingen. En toch volhouden. Vaak weet je zelf ook helemaal niet wat een klein gebaar voor iemand anders kan betekenen en hoor je tot je verrassing later terug van diegene

zelf of van familie wat voor indruk dat gemaakt heeft.

Dus:

"doe je ogen dicht, hou m'n handen vast dan wachten we op een nieuwe dag"

## Teuni Wijma-Spruit



## Kleine vriendelijkheden

Ik dacht hoe dat kan, dat je door een volle coupé loopt, en dat de mensen dan vanzelf hun benen intrekken om jou te laten passeren. Of dat een vreemde zomaar zegt: 'Gezondheid', als iemand niest, een herinnering aan angst voor ziekte. 'Nee, niet doodgaan', zeggen we dan. En soms, als de sinaasappels uit je tas rollen, dat iemand anders helpt ze op te rapen. Meestal willen we echt iemand anders geen kwaad doen. We willen onze kop koffie aangereikt krijgen, en 'dank u wel' zeggen tegen de persoon die hem gaf. Even een glimlach en weer een glimlach terug. Of dat de dame die ons de soep brengt 'alsjeblieft schat' zegt bij het neerzetten, en dat de chauffeur van die bestelbus ons laat voorgaan. We hebben maar zo weinig gemeen, tegenwoordig. Weg van stam en kampvuur. Alleen deze kleine momenten wisselwerking. Als dat nu eens de woonplaatsen zijn van het heilige, -vluchtig, ja, maar toch ook: vluchtige tempels die we samen bouwen als we elkaar zien en zeggen: 'Hier, gaat ú hier maar zitten', 'Nee, na u', 'Wat een leuke hoed!'

**Small kindnesses, Danusha Laméris**  
(vertaling Roel Bosch)

## Roparun loopt voor inrichting van nieuwe familiekamer!

Het Roparun Team 154 doet al vanaf 1999 mee aan de Roparun en is vanaf 2015 als bedrijfsteam verder gegaan. Vanaf dit jaar is het een zelfstandige stichting geworden met een geheel nieuw bestuur.

Als Roparun Team 154 willen zij natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen bij de sponsors. Dit lukt vaak het beste, als er een concreet doel gekoppeld is aan de sponsoracties. Het team heeft de nieuwbouw van ons hospice gekozen als concreet doel. Daar zijn wij heel dankbaar voor en wij willen dit team hier dan ook van harte mee ondersteunen door de samenwerking aan te gaan.

Wij hebben daarom op 14 februari gesproken met het nieuwe bestuur van Roparun Team 154 bestaande uit: Peter de Smet, Cathy Nikijuluw en Hans Bonsel. We hebben nagedacht over de mogelijke samenwerking in acties en welk onderdeel van de nieuwbouw we aan hun team kunnen koppelen. We zijn uitgekomen op de inrichting van de familiekamer.

Dit ondersteunt volledig het doel van de Roparun: 'Voeg leven toe aan de dagen, als er geen dagen meer aan het leven toe te voegen zijn'

De opbrengsten van Roparun Team 154 zullen niet direct aan ons toekomen, maar zal de aanvraag vanuit de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie wel ondersteunen!

We gaan het team van harte aanmoedigen en volgen tijdens de periode naar de Roparun toe en natuurlijk tijdens de Roparun zelf! Als eerste zullen we het team aanmoedigen tijdens een trainingsloop langs ons huidige hospice en de nieuwe locatie. Verder was er op 19 april een benefietconcert in het kerkgebouw De Verbinding in Spijkenisse met het koor Alotof. We zoeken op Tweede Pinksterdag een mooie plek uit in het laatste stukje van de route, waar alle teams samen komen om hen aan te moedigen en te bedanken voor hun inzet!

**Marleen Boertje**  
Coördinator de Waterlelie



## Breien en haken voor goede doel

In wijkvereniging de Kreek in Spijkenisse is elke donderdagmorgen een gezellig samenzijn van de brei- en haakclub. Van 10:00 tot 12:00 uur wordt er tijdens een kopje koffie gebreed en gehaakt. En natuurlijk gezellig gekletst!

Met de verkoop van de brei- en haakwerkjes wordt geld opgehaald voor het goede doel. Dit jaar mogen wij het goede doel zijn. Fantastisch!

Mocht u nog wat wol en/of garen thuis hebben liggen en doet u hier niets mee? De dames gebruiken het graag. U kunt de wol afgeven bij de wijkvereniging of in hospice de Waterlelie. Wij zullen zorgen dat dit op de juiste plek terecht komt. Wij wensen de dames heel veel plezier met het maken en de verkoop van al het moois!

**Sandy Boender**  
Coördinator



## Popkoor Singing Beat zingt voor de Waterlelie

Popkoor Singing Beat heeft zaterdag 23 maart tweemaal uitvoering gegeven van 'The Passion' in de Michaelkerk in Spijkenisse. Een muzikale vertelling over hoop, liefde, kwetsbaarheid en vriendschap. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop en een collecte onder de koorleden is bestemd voor de nieuwbouw van ons nieuwe hospice. Coördinatoren Marleen Boertje en Anja Bollee mochten de cheque in ontvangst nemen van 1.260 euro. Dit was echter een tussenstand. De donatiebox bevatte ook nog 340 euro. Het totaalbedrag is hierdoor gekomen op 1.600 euro. We zijn dankbaar dat deze saamhorige, talentvolle groep onder leiding van Suzanne de Jonge en voorzitter Ingrid van Haperen ons hebben gekozen als 'goed' doel!

Marleen Boertje



## Twee van onze vrijwilligers in de pers!

Op 16 november 2023 stond er een artikel in het Algemeen Dagblad over Sonja van 't Verlaat, onder andere over haar afscheid van ons hospice de Waterlelie:

"Natuurlijk gaat ze het werk in het hospice missen. Zeker! Achttien jaar vlak je niet zomaar uit." De jaarlijkse kerstborrel op donderdag 7 december heeft ze uitgekozen voor haar officiële afscheid. Daarna trekt ze de deur achter zich dicht. Dat doet ze in de wetenschap dat het hospice uiteraard zonder haar prima verder draait. Met dank aan de tientallen vrijwilligers die er elke dag opnieuw de schouders onder zetten én met dank aan ongetwijfeld al die nieuwe vrijwilligers die zich in de toekomst aanmelden. Mensen die in een fase van hun leven zitten dat ze van meerwaarde kunnen zijn in het hospice.

Wat ze wil zeggen tegen iedereen die ooit overweegt vrijwilliger te worden in het hospice? "Altijd doen! Het is een standaard opmerking, ik weet het, maar écht: je krijgt er zó veel voor terug. Ik heb veel mooie momenten mogen meemaken. Mensen van wie je afscheid neemt en die dan zeggen: 'We hebben eigenlijk niets meer te zeggen tegen elkaar, wat rest is alleen nog een knuffel.' Of dat je met iemand in de hospicetuin zit die weet dat zijn leven de andere dag zal eindigen, met een kaarsje aan, de radio zachtjes. Dat zijn waardevolle momenten die je met iemand mag beleven."

Mensen zijn zo dankbaar voor wat je doet, geeft ze aan. "Ik zeg altijd: laat de zorg bij ons en geniet van elkaar, zolang het nog kan. Het is erg fijn om daaraan te kunnen bijdragen, om het voor mensen wat lichter te maken."

Op 6 januari 2024 stond in het NRC een artikel over Jeannette Eijkenaar. Ook zij werkt al 18 jaar als vrijwilliger in de Waterlelie. Om hier te werken, volgde ze een training in palliatieve zorg. Hopelijk gaat ze nog een poosje door met dezelfde inzet en vrolijkheid die we van haar gewend zijn.

"Mensen vragen soms: is het daar niet triest en treurig? Maar dat is het helemaal niet", zegt Jeannette Eijkenaar (66) in de woonkeuken van hospice de Waterlelie. Met een grote eettafel, veel planten en aan de muur opbeurende teksten en natuurfoto's, heeft het wel iets van een woonhuis. Dit hospice in Spijkenisse biedt zowel hier als thuis ondersteuning in de laatste levensfase. In de Waterlelie maken 85 vrijwilligers en een ploegje vast personeel het de 'tijdelijke bewoners' zo comfortabel mogelijk. Jeannette werkt er al achttien jaar als vrijwilliger: "Toen ik van de plannen hoorde, leek het me zo mooi." Haar kinderen waren bijna het huis uit, ze werkte bij een bakker, maar wilde meer: "iets voor mensen betekenen, dat vind ik fijn." Lachend: "Ik houd ook wel van pleasen."

Is het niet zwaar? "Vrijwilligers zijn hier hooguit twee keer vier uur in de week, zo krijg je niet alles mee." Maar soms grijpt het haar natuurlijk wel aan. Haar taken zijn "die kleine dingen", als een praatje, boterhammen smeren voor de familie, bloemen in de vaas zetten. Of soms een visje van de markt, of een frietje voor iemand halen. "Werken met je handen op je rug, zeggen wij weleens." De wensen van de bewoners verschillen. "Sommigen willen rust. Anderen praten honderduit en komen bij ons aan tafel zitten."

Allebei de stukken schetsen een beeld van vrijwilliger zijn in ons hospice en wel een hopelijk zeer aanstekelijk beeld om dat ook te gaan doen. Dit kan ook bij de mensen thuis. Van harte aanbevolen.

#### Teuni Wijma-Spruit



## Mooie donatie van Stichting Werkgroep Noord op Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2024, Internationale Vrouwendag, werd in wijkcentrum Noord een gezellige dag georganiseerd. Dit was de 15e editie door de federatie Spijkenisse. Alle aanwezige vrouwen in het wijkcentrum werden deze dag in het zonnetje gezet. Er waren diverse workshops, lekkernijen en spulletjes om te kopen. Studenten van het Zadkine College ondersteunden deze dag door verschillende wellnessactiviteiten te begeleiden.

Ons hospice is uitgekozen als goed doel. We hebben de gelegenheid gekregen om een korte presentatie te geven over de Waterlelie en de nieuwbouw die van start is gegaan. De opbrengst van de loterij, de donatiebox en een donatie vanuit de werkgroep Internationale Vrouwendag was in totaal 412 euro!

Een mooi bedrag, veel dank!

Dank aan:

Francis Stapel (voorzitter Stichting Wijkgroep Noord)  
Kora Beckers (penningmeester Wijkgroep Noord)  
Lotte Broersma  
(combinatiefunctionaris gemeente Nissewaard)

Voor de keuze voor ons als goede doel en de organisatie.

#### Marleen Boertje

### Gedicht

Ik wou dat we  
door mijn armen om  
je heen te slaan  
Naar een plek  
konden gaan  
Waar verdriet  
heel even  
niet meer zou  
bestaan



Op de foto van links naar rechts:  
Lotte Broesma, Marleen Boertje, Francis Stapel en Kora Beckers

## Benefiet concert groot succes

Op dinsdag 20 februari was het zover! Na weken van voorbereiding en veel contact met initiatiefneemster Debby Hoffmann was daar het benefiet concert van Ger Vos in theater de Stoep. Wat een heerlijke, goed georganiseerde avond was het! In de foyer was er muziek van Dennis Beesemer die als DJ voor een gezellige sfeer zorgde. Daar kwamen wij al veel vrijwilligers tegen die een kaartje hadden gekocht, maar ook vele andere bekenden.

De avond werd geopend door Debby, met een mooi welkomstwoord, en daarna nam Ger Vos het over. Met heerlijke nummers als Simply the best, I just can't help believing en verschillende medley's kreeg hij de hele zaal aan het meezingen!

Halverwege het concert was daar Debby met twee prachtige cheques die ze aan ons kon uitreiken. De eerste cheque werd aangeboden door Irene Romijn van de Brielse Dames. Zij heeft op 16 februari samen met haar collega van de nagelstudio een deel van de dagopbrengst geschonken aan de Waterlelie; een prachtig bedrag van 2.500 euro.

Het tweede bedrag was de totale opbrengst van het benefiet concert: 20.000 euro. Dit bedrag kon alleen maar tot stand komen met de geweldige hulp van Ger Vos en zijn team, zijn band en theater de Stoep die belangeloos heeft meegewerkt aan deze avond. En natuurlijk alle bedrijven en bezoekers die een kaartje hebben gekocht voor dit concert. Zoals gezegd zal de opbrengst van deze bedragen volledig worden gebruikt om een deel van het nieuwe hospice in te richten.

Na twee mooie nummers in samenwerking met popkooor Bombary, was daar het einde van het concert. Maar Debby had voor ons nog een cadeau. Een gezellige afterparty van Dennis Beesemer. De sfeer zat er heel goed in!

Wij willen onze lieve vrijwilligster Debby als initiatiefneemster heel erg bedanken voor deze geweldige avond en met haar natuurlijk Ger Vos! Zonder hem en zijn team was deze avond onmogelijk geweest. En Dennis, natuurlijk ook jij bedankt dat je deze avond tot een heel gezellig einde hebt gebracht! Deze avond met mooie donatie zullen we niet meer vergeten!

**Marleen Boertje en Sandy Boender**





## Dartmarathon

De 24 uur dartmarathon in het dorps huis in Hekelingen heeft een mooi bedrag opgeleverd voor de 3 goede doelen die gekozen zijn om te ondersteunen: Stichting Ambulance Wens, Stichting Samen voor elkaar Nissewaard en hospice de Waterlelie. 36 teams, afkomstig uit het hele land hebben in koppels gestreden voor de winst.

Totaal was de opbrengst van de deelname, tombola en donaties 11.500 euro waarvan 4.750 euro is bestemd voor ons nieuwe hospice.

Jan van Eck, heel veel dank voor de geweldige organisatie en natuurlijk alle deelnemers en donateurs voor dit prachtige bedrag!

Marleen Boertje



## Opheffing Stichting Estafette Spijkenisse

Stichting Estafette is jaren actief geweest met het leveren van een bijdrage aan goede doelen middels hun sportieve activiteiten. Helaas is het in deze tijd lastig om nieuwe leden te vinden en het bestuur heeft besloten de stichting op te heffen. De afgelopen jaren is er regelmatig door de stichting een bedrag geschonken aan hospice de Waterlelie door het houden van bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd. Hier hebben ook medewerkers van het hospice aan deelgenomen en is er een warme band ontstaan. Een bedrag van 5.000 euro, dat er nog in kas was bij het opheffen van de Stichting, is op woensdag 13 maart in het hospice door Bob Westerduijn van de Stichting aangeboden aan de coördinatoren. Wij danken de stichting voor de geweldige bijdrage en natuurlijk de inzet voor het hospice van de afgelopen jaren.

Anja Bollee



## Schenking vrijwilliger Sven Signe den Hartogh

Sven Signe is een van onze vrijwilligers die met veel liefde werkt in hospice de Waterlelie. Daarnaast is hij kunstenaar. Hij maakt foto's, tekeningen en bovenal schrijft hij gedichten en korte poëtische spreuken over liefde en leven. Onlangs zijn deze gepubliceerd in een heel mooi uitgevoerd boek *Bundel van Licht*. Daarnaast organiseert hij samen met zijn vrouw en tevens muze Nina bijeenkomsten, wandeltochten, meditaties en andere samenkomsten. Kunst maken is voor hem noodzaak. Het is zijn manier van leven, een zoektocht naar waar het ten diepste om gaat, een zoektocht naar zichzelf en hopelijk een inspiratiebron voor anderen.

Als betrokken vrijwilliger schenkt Sven een deel van de opbrengst van zijn werk aan de Waterlelie. U heeft wellicht in ons vorige infobulletin gelezen over de stiltewandeling die hij georganiseerd had en waarvan de mooie opbrengst bestemd was voor de Waterlelie. Ook schenkt hij van elk verkocht werk een bepaald percentage aan ons hospice en spoort de koper ook aan wat extra's te doneren.

Wie weet heeft u belangstelling om ook een werk van Sven te kopen of mee te doen met een door hem en zijn Nina georganiseerde activiteit.

Voor meer informatie kijkt u op zijn vernieuwde website:  
[www.svensigne.org](http://www.svensigne.org)  
Daar vindt u ook een inkijk in de gedachtewereld van dit mooie en bijzondere mens.

**Teuni Wijma**



## Gedicht

### Beter niet

Zeven dingen die je beter niet kunt zeggen tegen iemand die een tijdje terug zijn vader heeft verloren:

Went het al een beetje?  
Gaat het al wat beter?  
Lekker leuke dingen doen.  
Ik weet precies hoe je je voelt.  
Gelukkig heb je je moeder nog.  
Voor hem was het het beste zo.  
Kop op, je bent nog jong,  
Het komt wel goed.

**(Uit het boek:  
Doodgewoon van Bette Westera en Sylvia Weve)**



## Meer informatie

Wilt u als vrijwilliger thuis en/of in het hospice werken of wilt u gewoon meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met de coördinatoren Anja Bollee, Marleen Boertje of Sandy Boender, telefoon 0181-698 889, e-mail [zorg@hospicedewaterlelie.nl](mailto:zorg@hospicedewaterlelie.nl) of neemt u een kijkje op onze website [www.hospicedewaterlelie.nl](http://www.hospicedewaterlelie.nl).

U kunt zich hier aanmelden als vrijwilliger of als vriend en diverse publicaties downloaden.

## De bouw van ons nieuwe hospice is nu echt begonnen

En dat is goed nieuws na enkele maanden van onzekerheid. Met een ferme klap op de knop is op 11 januari jl. de start van de bouw gevierd in Theater De Stoep. En daarmee is dan ook een aanvang gemaakt met een aantal fundraise activiteiten. Deze zijn nodig om het laatste stukje van onder meer de inrichting te kunnen financieren.

Draagt u het hospice een warm hart toe en bent u in de gelegenheid financieel bij te dragen, sluit u dan bijvoorbeeld aan bij de Club van 100 (een jaarlijkse bijdrage 100 euro). Of wordt eenmalig donateur voor een bepaald bedrag.

Als bedrijf bent u natuurlijk ook van harte welkom, u kunt zich aansluiten als Ambassadeur of Vriend worden voor een jaarlijks bedrag van 250 euro.

Op 6 juni as. wordt het Waterlelie Charity Dinner georganiseerd in Restaurant 't Ganzengors. Voor een bedrag van 140 euro geniet u van een 5-gangen diner en weet dat de opbrengst van het Dinner met veiling en loterij naar het nieuwe hospice gaat. Hoe mooi is dat.

Voor alle geplande activiteiten met toelichtingen en inschrijvingsmogelijkheden verwijs ik graag naar de website:

<https://www.hospicedewaterlelie.nl/nieuwbouw/>.

Ik zou zeggen, doe eens gek en doe mee!

### René Heine

Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie



## Vriend worden

U kunt als bedrijf of particulier vriend worden van de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie. Door toezending van ons infobulletin houden wij onze vrienden op de hoogte van de besteding van de donaties.

Iedere gift is van harte welkom!

Het rekeningnummer is NL66 RABO 0327227397 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie.

Voor meer informatie zie onze website [www.hospicedewaterlelie.nl](http://www.hospicedewaterlelie.nl)

Zijn uw adresgegevens onjuist, wenst u het infobulletin niet meer te ontvangen of liever digitaal, dan kunt u dit door doorgeven door een mail te sturen naar: [vriendenvandewaterlelie@hotmail.com](mailto:vriendenvandewaterlelie@hotmail.com)



## Colofon

Redactie Infobulletin:

Tekst: PR commissie

Fotografie: Wil van Balen, Marleen Boertje, Anja Bollee, Elly Engelen, Sven Signe den Hartogh, Debby Hoffmann, Cees Oerlemans, Chris Schaffers, Sonja van 't Verlaat

Design & Print:

Aboriginal Business B.V.

Oplage: 750 exemplaren